



In de voetsporen van Wolters

Een vertelling al wandelend

De familie Wolters heeft onherroepelijk haar stempel gedrukt op de Heirnisbuurt. Rector Gustave Wolters plande de nieuwe plantentuin van zijn universiteit daar rond zijn kasteel. Hij droomde van een promenade-avenue van Gentbruggebrug tot aan de Dampoort. Baertsoen-Buysse kwam roet in het eten gooien en de stad Gent liet zijn oog vallen op een groot perceel langs de Schelde. De scheepvaart zorgde voor de opbloei van de buurt.

De Wolterslaan, aangelegd op de gedempte Rietgracht, werd stilaan volgebouwd. Het werd een winkelstraat met talloze handelszaken van allerlei slag. De wijk die tussen de Dendermondsesteenweg en de Schelde was ontstaan was hier niet vreemd aan, maar ook de schippersvrouwen kwamen hier hun inkopen doen, terwijl manlief met het schip de beurt afwachtte om versast te worden.

De opening van de Ringvaart in 1969 was er de oorzaak van dat de schippers verdwenen en de Schelde verzandde. Het fenomeen van de supermarkten verscheen in de jaren 1960 in het straatbeeld. De handelszaken, die het reeds moeilijk hadden met het verdwijnen van de schippers, kreunden onder de komst van de Priba 2000 in Oostakker in 1971 en onder enkele kleinere, lokale supermarkten. Eén na één verdwenen de winkels uit het straatbeeld van de Wolterslaan.

Frederik Vanderstraeten, die reeds van kindsbeen af in de Wolterslaan woont heeft al deze winkels en hun uitbaters gekend. Hij heeft ze één na één zien verdwijnen. Hij zal onze gids zijn en ons het verhaal van deze straat brengen, die naast de talloze handelszaken ook nog heel wat markante bewoners heeft gekend. Hier en daar vallen ook nog leuke en interessante anekdotes te vertellen.

**Deze wandeling van twee uren gaat door op zondag 19 mei 2019.
Verzamelen om 14u. op het pleintje op de hoek van de Wolterslaan
en Toekomststraat aan 'Ma en Ik'.**

**Inschrijven: Miet De Grootte, tel. 09 228 73 58
of miet.de.grootte@dsmg.be**

Deelname gratis voor leden, niet-leden € 5,00 per persoon.